



Vore børnedemokrater ønsker, at svævebanen trækker andre mennesker ind i Vapnagaard, at nogen kommer og afholder en picnic på området – altså at svævebanen indbyder til sjov, leg og fællesskab med andre.

Børns vilkår. Børnedemokratiet gav en god julegave

Anje Holmstad,
formand for
Vapnagaards
fællesbestyrelse

DEBAT: Den 16. december indviede Vapnagaards børnedemokrater Sjællands eneste dobbelte svævebane med lidt fest og farver. Børnedemokratiet i Vapnagaard er et fantastisk samarbejde imellem projekt "Sammen om hinanden" (foreningen Østifterne), Vapnagaard (Boligården) og Konradi – liv mellem husene i de almene boliger.

Vi takker formanden for Børneungeudvalget i Helsingør kommune – Claus Birkelyng – for at komme forbi og holde en fin tale om børn, demokrati og hvor han filosoferede over – om mon ikke børnedemokrati-udviklingen i Vapnagaard kunne føre til, at nogen af disse børn en dag sad på hans post i det politiske system i Helsingør kommune. - Thjaa – hvem ved? OG den dag en af de børn sidder der – mon den – til den tid voksne person – så også sender

en tanke til den og dem, der ville dem som børn?

Vi krydser fingrer samtidigt med, at vi her i Vapnagaard også drømmer om, at disse børnedemokrater bliver nogen af dem, der fortsætter det gode beboerdemokrati i de almene boliger.

Børnedemokratiet er blevet til på en ide fra foreningen Østifternes projektchef Camilla Dolberg Schmidt, som så en ide med, at give børn i de almene boliger bedre vilkår, idet man jo ved, at disse børns vilkår er ringere end øvrige børns vilkår.

Vi kan herfra skue, at mange almene afdelinger er begyndt at afholde børnemøder for at give børn i deres boligområder en stemme.

Svævebanen i Vapnagaard er nu symbolet på, at det nytter, og at børn også kan få indflydelse, at børn mener noget, som også kan blive til gavn for andre end dem selv.

Vore børnedemokrater ønsker, at svævebanen trækker andre mennesker ind i Vapnagaard, at nogen kommer og afholder en picnic på



Sjællands eneste dobbelte svævebane blev indviet på Vapnagaard den 16. december.

området – altså at svævebanen indbyder til sjov, leg og fællesskab med andre. (vi sætter gode bænke ud til foråret, for picnic midt i sneen er voldsomt sjovt, men koldt).

Det er flotte tanker fra en gruppe børnedemokrater. Så også tusind tak til jer og jeres engagement.

I Vapnagaard glæder bestyrelsen sig til at høre mere fra jer.

+ Børnedemokratiet er udviklet i et samarbejde mellem Boligselskabet AKB, Rødovre og specialistvirksomheden Konradi – liv i og mellem husene. Grundideen er at give børn indflydelse på eget liv, der hvor de bor, og samtidig opnå mere velfungerende boligområder via de mange positive effekter børnedemokratiet kan medføre.

Bøger. Tiden råber på åndelig oprustning

Bertel Johansen,
Kongevejen 44,
Helsingør

DEBAT: Tiden råber på helbredelse, for aldrig har der været så mange sårbare, udsatte, samspilsramte og ensomme, socialt udbombede og psykisk nedbrudte mennesker der angler efter en kommunal bogstavsdiagnose til erstatning for eget mistrøstige skærm-baserede indholdsløse liv. I hvert fald hvis vi skal tro mediebranchen og psykologernes træk på de offentlige kasser.

Som avislæser får man det indtryk, at det er henne på kommunen man kan hente "Det gode liv", og at det skal komme som en gave fra Byrådet.

Men i stedet for at klientgøre sig selv som forretningsobjekt for den kreative middelklassens moderne statsbetalte healere ud i psy-

ke og livsstilselendighed, kunne mange sikkert få løst op for knuderne via en god bog fra kommunebiblioteket. I stedet for at fylde medierne med selvoptaget jammer.

Biblioteket rummer endnu et væld af trykte bøger til fordybelse, læst i eget tempo og med plads og tid til egne refleksioner over det oplevede hjemme i lænestolen. Og der er stadig enkelte rigtige bibliotekarer tilbage derinde imellem boghylderne på byens snart eneste bibliotek, og de kan stadig vejlede den søgende.

Men det haster, for stadig flere bøger fjernes fra hylenderne til fordel for skærm-læsningens flimrende mangel på substans og mulighed for fysisk respons fra siderne.

For ligesom det er lettere at huske hvad man selv med hånd og pen har givet fysisk



Bertel Johansen mener at må forbedre muligheden for at lære gennem bøger, i stedet for kun skærme. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix

form, skrevet ned på karduspapiret, er det også lettere at annamme og reflektere over hvad man selv har bladet sig frem til og læst med egen læseteknik fra samme fysisk bestandige papir.

Statens TV er flittig med programmer der bringer os

ind i fremmede menneskers hjem, rig som fattig, og hvis de udvalgte stuer er bare nogenlunde repræsentative, breder kulturløsheden sig med foruroligende hast. Skærme erstatter reoler i samme takt som de personlige elendighedsdiagnoser

“ Statens TV er flittig med programmer der bringer os ind i fremmede menneskers hjem, rig som fattig, og hvis de udvalgte stuer er bare nogenlunde repræsentative, breder kulturløsheden sig med foruroligende hast.

breder sig. Den kausale relation er åbenbar.

Der har aldrig været så god grund til at læse rigtig litteratur i rigtige bøger som nu, hvor personligheden og selvpfattelsen åbenlyst er under pres, og erstattes af smarte influencers overfladiske glitterstads og kon-

spirationsteorier. Så er der helt anderledes opbyggelige vitaminer i bøger af Joseph Conrad og Karen Blixen.

Så nytårsønsket til Byrådet må være: Oprust bogsamlingerne og bibliotekstjeningen, red byen fra kulturel undergang.