

Tale til Vapnagaards 50 års jubilæum. 24/8

Når man fylder 50 år, så begynder det hele at blive lidt slapt, det går ikke helt så hurtigt som det gjorde engang. Nogen begynder at skulle bruge briller,

Ja kort sagt man kan se at de 50 år har sat sig på os. – men heldigvis, så kan man ikke se det på jubilaren, som har fået op til flere ansigtsløft. Og i dag står knivskarpt og virker til at være i topform.

Men Vapnagaard er ikke kommet hertil i dag uden bump på vejen, livet har ikke altid været en dans på roser – det er livet jo i øvrigt ikke, slet ikke igennem 50 år.

Ingen tvivl om at Vapnagaard var byens stolthed for 50 år siden – et helt igennem nyt smart og funktionelt byggeri, der lige præcis løste det problem, der var dengang, et behov nye og moderne boliger til den brede befolkning. Vapnagaard var og er et billede af hvad Helsingør er på godt og ondt.

Som kongen af Birgerville udtrykte det i dagbladet” der bor altså også ressourcestærke mennesker her med gode stillinger i København. Og man skal jo også huske på at andre, der måske ikke har så meget også skal have et sted at bo”

Det er jo hovedet på sømmet, vi har skabt et boligområde hvor der er og skal være plads til alle – jeg syntes det er smuk sagt af en der har boet på Vapnagaard i 50 år. Tænk hvis resten af vores samfund var lige så rummeligt.

Men man skal selvfølgelig også huske på at ting kommer ikke af sig selv (jo måske lommeuld og rudekuverter, resten må man kæmpe for)

Vapnagaard kan i dag fejre 50 år med stolthed og oprejst pande, fordi der gennem årene, har været beboere, der brænder for at gøre Vapnagaard til det bedste sted at bo. Jeg har igennem min tid især oplevet Ole Huusom, der var indbegrebet af Vapnagaard og jo også har fået sin egen plads. Ole har haft en uvurderlig betydning for dette sted, han er værd lige at give en tanke i dag – han ville have været stolt over hvor Vapnagaard er i dag.

Men også en stor tak til Per, som tog over efter, det var ikke nemt, men du gjorde et fantastisk stykke arbejde for hele tiden at holde skruen i vandet.

De 4000 beboere med 52 forskellige nationaliteter, lever i et område som på trods af en stor bebyggelse, er helt enormt frodigt og grønt, som er dejligt velholdt og hvor små haver og pizzaovene udgør rammer for fællesskabet – et fællesskab der også indeholder et lille olde kolle, som jeg fornemmer elsker at bo sammen.

Vapnagaard har fået en fædregruppe som er med til at gøre en forskel i forhold til børnene og sikre at der er en højere grad af tryghed, så tak til jer.

Men der er jo også Anje, som kan være pisse irriterende, men som når hun går ind i noget, gør det helt og fuldt – det har du også gjort som formand for Vapnagaard og jeg har personligt været enormt glad for vores samarbejde, som jeg syntes har ført gode ting med sig – jeg er enorm stolt over vi sammen har fået noget kunst til Vapnagaard, som er til at forstå, men som også er blevet værdsat af beboerne og glæder mig over at det næste skal indvies på tirsdag.

I den forbindelse er det også værd at nævne kulturhus syd, som på meget kort tid ikke bare er blevet Vapnagaards kulturhus, men hele områdets. Det noget vi sammen har arbejdet hårdt for Anje – så tak for et fantastisk samarbejde.

Kulturhus syd er jo også beviset på at man til nød også kan acceptere folk udefra, der er der blevet taget rimeligt imod Anette, der også skal have en stor tak for sin indsats.

Vapnagaard har jo altid været lift fremme i skoene og var derfor et af de første steder hvor der var en socialrådgiver man kunne bruge – jeg tror Kirsten har og har haft en enorm betydning for rigtig mange beboeres livssituation. Så også en tak til Kirsten.

Jeg ved godt det ikke skal være en takketale, men det er menneskerne der gør en forskel i et boligområde og disse mennesker har gennem Vapnagaards historien spillet en rolle, som har gjort Vapnagaard til det, det er i dag. Der mange frivillige jeg ikke har fået nævnt, men uden dem var Vapnagaard ikke det samme og så uden tilfredse beboere gav Vapnagaard ingen mening.

Så tak for at Vapnagaard igennem 50 år har skabt en god bolig og et godt hjem i kortere eller længere tid, til rigtig mange af Helsingørs borgere.

Derfor er Vapnagaard også byens stolthed i dag på denne jubilæumsdag

I fortjerner et tak og tillykke.

Trefoldigt leve