

Kære Beboere – Naboer – Vapnagensere

I dag fejrer vi, at Vapnagaard fyldte 50 år den 1. januar.

50 år på godt og ondt. Mest godt.

Her bor 3.700 mennesker. Vi bor tæt. At bo så tæt kan aldrig blive 100% gnidningsfrit. Men de allerfleste af os synes vi bor et godt sted.

Rigtigt mange kender hinanden. De sidste tilflyttere vil lære os at kende, hvis de bliver her længe nok.

Ghandi har udtalt: ”En smule handling er mere værd end tonsvis af prædiken”.

En sætning, der passer på Vapnagaard – synes jeg.

Her er rigtigt meget handling.

Vapnagaard er historien om bl.a. en kæmpe udsanering af Helsingør by, med mange usunde boliger, som var uegnede for mennesker – og især for børn. Det var historien om at komme fra lokum i gården, til træk og slip – fra koksfyrede kakkelovene – til centralvarme – fra badning i zinkbaljer i køkkenet til bad med varmt vand – fra vaskehuse i gården med grue-kedler – til moderne vaskerier i kældrene.

Det er historien om en hel masse tyrkere, der kom hertil for at arbejde.

Historien om en del flygtninge, der kom hertil på grund af grimme krige i deres hjemlande.

Historien om 51 nationaliteter, der godt kan leve i fredelig sameksistens – vel nok egentligt Vapnagaards fornemmeste varemærke.

Historien om et betonbyggeri, som absolut ikke var smukt – til en begyndelse, men som ved to gennemgribende renoveringer har forandret sit udseende rigtigt meget p.g.a. tidligere stærke beboerdemokrater.

Vapnagaard har – de sidste 4 år oven i købet udviklet sig til at have alle mulige former for aktiviteter, hvor den enkelt kan være en del af noget – hvis man vil.

Til en lille fest for alle frivillige i Vapnagaard i foråret kom der 71 deltagere. Det er i min optik stort, og jeg håber rigtigt meget, at vi fortsat kan rekruttere frivillige, der dels støtter op om vores arrangementer og tiltag, og som fortsat derved, selv skaber indbyrdes venskaber og netværk, hvor de har det rigtigt hyggeligt med sig selv og hinanden.

Ud over de helt frivillige, er Vapnagaard kendetegnet ved rigtigt mange ildsjæle i det beboerdemokratiske arbejde, i festudvalg, aktivitetsudvalg – og flere andre udvalg, der fungerer til glæde og gavn for os alle sammen.

Kulturhus Syd blev til i et meget tæt samarbejde med Henrik Møller som kulturudvalgsformand og jeg – fordi vi var enige i, at vi ikke kunne have det hus til at stå og blomstre i tom tilstand.

Det har vist sig at blive en meget vigtig akse om hvilken meget godt og interessant drejer.

En stor tak til Kulturudvalgsformand Henrik Møller på hans vej væk fra dagligdagen i Helsingør – til en dagligdag på Christiansborg – for din indsats for vores boligområde. Uden dig, var det nok ikke gået så godt, som det er – her hos os.

Med disse ord, vil jeg om lidt give ordet til Henrik Møller – og byde alle I skønne beboere og gæster hjerteligt velkommen til vores fest i dag, som afholdes i et fantastisk vejr. (Vi kan det der med vejret her i Vapnagaard). Vi får bare en fed fest.